

Christus heeft zijn heilige armen op het kruis uitgestrekt, in die armen verlang ik te leven en te sterven !

†

BIDT VOOR DE ZIELELAFENIS

van Mijnheer

## Jozef, Ernest DEMOOR

echtgenoot van Mevrouw

**Bertha VANOPBROEKE,**

geboren te Ronse 25 Januari 1895,

en er in den Heer ontslapen den 24 Juli 1959,

gesterkt door de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk

De overledene is nu de rust binnengegaan zeker van zijn eigen rust, maar onzeker van de onze !

Mijne geliefden, ik bid U, denk toch, dat ik nu, na aards lijden den Hemel heb verworven schreit niet over mijn dood, maar dankt den Heer, omdat hij mij zijn eeuwige vrede heeft gegeven !

Zijn eerlijke & blijmoedige aard, de hartelijkheid en zorgzaamheid voor de zijnen, zijn geloof in de kerk, zullen allen in hem eeren.

Mijne dierbare Echtgenote en Kinderen en Familie, allen waart ge mij zo lief.

Bid, veel voor mij zodat ik spoedig moge leven in 't Eeuwig. Licht van onze Lieve Heer !

Sint Donatus, Bid voor mij !

Imp. A. Dumazy - Amougies

Mevrouw Jozef DEMOOR,  
Mijnheer en Mevrouw Gilb. DEMOOR-STIEVENART en kinderen  
Mijnheer en Mevrouw Maurice VUYE-DEMOOR en dochter,  
Mijnheer en Mevrouw Valère DEMOOR-MARGIER,  
Mijnheer en Mevrouw Roger D'HONDT-DEMOOR en kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Jean WYTSMAN-DEMOOR en dochter,  
De familïen DEMOOR, DECLERCQ, VANOPBROEKE, BRAECKE,

bedanken voor blijk u van deelneming gebeden.



IMPRIME EN ITALIE  
PRINTED IN ITALY



Velasquez

RVN-206